

BEFRIELSESTJENESTEN

BEFRI DIT HJEM, BY OG KIRKE

BEFRI DIT HJEM

BEFRI DIN KIRKE

BEFRI DIN BY

KRIG MOD DÆMONER

BRUG AF SYMBOLER M.M.

Udarbejdet af Børge Laustsen efter Henrik Csizmadias bog "Befri Fanger" anden udgave, 2010.

Bogen kan bestilles hos forlaget www.artos.dk/ og koster pr. Marts 2014 kr. 225,-

Dette hæfte samt hæftet "Spørgeskema til brug ved befrielse", og Paula Sheilds undervisningshæfte samt DVD med Henriks undervisning og vidnesbyrd fra d. 02.10. 2010 på Egely i Ishøj kan bestilles på email:

vestegnen@fgbmfi.dk

eller hos: Børge Laustsen, Gildbrovej 14. 2.tv., 2635 Ishøj.

DVD'en kan også ses på www.fgbmfi.dk Klik på Befri Fanger eller på GodTube: www.godtube.com/fgbmfidk

PS. Når der står (Se kapitel ..), henvises der til Henrik Csizmadias bog, hvor det meste af teksten er kopieret fra. Jeg (Børge Laustsen) har lavet nogle enkelte tilføjelser Hvor der er anden parentes f.eks. (Ef. 2, 2), henvises der til bibelen.

Udgiver: Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark (FGBMFI), Vestegnen Afd.

Hjemmeside: www.fgbmfi.dk

Tryk: Eget tryk



Befri dit hjem, din kirke og din by

Selvom min bog (Henrik Csizmadias bog) primært er en bog om befrielse af mennesker, synes jeg, at det er på sin plads, at skrive lidt om befrielse af dit hjem, din kirke og din by. Også fordi dette faktisk kan hænge sammen med den personlige befrielse. Principperne for befrielse af mennesker kan også bruges til "befrielse" af dit hjem, din kirke og din by. Når et menneske bliver befriet for onde ånder ændres den åndelige "atmosfære" i et menneske. På samme måde kan vi ændre den åndelige atmosfære i vores hjem, vores menighed og vores by. Jorden, vi står på, kan være åndeligt forurenset på grund af dæmonisk koncentration. Da israelitterne skulle indtage Kanans land, sagde Gud til dem: **"Gør jer ikke urene med al den slags, for med al den slags har de folk gjort sig urene, som jeg jager bort foran jer. Landet blev urent, og jeg straffede det for dets synd, og landet spyttede sine indbyggere ud. Men I skal holde mine love og mine retsregler og undlade at gøre nogen af disse vederstyggeligheder, det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer; for alle disse vederstyggeligheder gjorde de, der var i landet før jer, så landet blev urent. Ellers vil landet spytte jer ud, fordi I gør det urent, sådan som det har spyttet det folk ud, som var der før jer."** (3. Mos. 18, 24-28).

Her ser vi, at disse folk var blevet urene på grund af deres synd. Men ikke nok med det: De havde også gjort *landet* urent ved deres synder. Jeg er overbevist om, at denne "urenhed" også indebar tilstedeværelse af urene, dæmoniske ånder, der på grund af synden havde fået ret til at **være** i landet. Vi ser det samme princip i følgende skriftsted, hvor Gud siger: **"og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møgguder."** (Ez. 36, 18). Landet var blevet urent ved deres synd og deres møgguder - altså dyrkelse af dæmoner. (Se kapitel 7, under Afgudsdyrkelse). Gud sagde til profeten Ezekiel om byen Jerusalem: **"Du, menneske, du skal dømme, du skal dømme blodets by! Du skal fortælle den om alle dens afskyelige handlinger. Du skal sige: Dette siger Gud Herren: Tiden er kommet for byen, der udgyder blod i sine gader. Den fremstiller møgguder, så den bliver uren. Du har pådraget dig skyld ved det blod, du udgyder; du er blevet uren ved de møgguder, du fremstiller. Din tid er nær, du har nået dit åremål! Derfor gør jeg dig til spot og spe for folkene og landene; både de nære og de fjerne vil gøre nar af dig. Du bliver berygtet for urenhed, og du er fyldt med rædsler.** (Ez. 22, 2-5). Her ser vi, at *byen* var blevet uren ved folkets synder og møgguder. Urenheden er utvivlsomt også en dæmonisk koncentration på stedet - i dette tilfælde Jerusalem.

Gud sagde til Moses ved den brændende tornebusk: "...Tag **dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord.**" (2 Mos 3, 5). - Hvorfor var dette stykke jord i ørkenen hellig jord? - Fordi Guds *nærvær* var der. På samme måde kan "jord" være vanhelligt eller urent på grund af dæmonisk nærvær og dermed også det, der er bygget på denne jord: bygninger - dit hus, boligkompleks, din kirkebygning eller din by som sådan.

Tror du ikke, at jorden under pornokvarteret i København er "uren" på grund af dæmonisk aktivitet? Hvis vi nu tænkte os, at alle pornobutikker i København lukkede, og du flyttede ind i en lejlighed der eller overtog en af pornobutikkernes lokaler og indrettede en skobutik der. - Tror du ikke, at du ville få kamp og fristelse i dit sind og følelsesliv med hensyn til seksuel synd? Jo, sandsynligheden er stor! - *Men der er jo ingen pornobutikker mere?!* Nej, men *ånderne* er der stadig! De har fået legal rettighed til at være der på grund af synden. Det er deres "territorium". Akkurat som da Satan fik legal ret til jorden, da Adam og Eva syndede (Se kapitel 3).

I nogle tilfælde kan dæmoniseringen af mennesker være "koblet på" eller være direkte forårsaget af dæmoniseringen i deres hjem, menighed eller by. Dæmoniske åndsfyrster eller ledende dæmoner kan være "forbundet" med "mindre" dæmoner i personer. Nogle gange kan krig mod dæmoner i personer være forbundet med krig mod dæmoner *udenfor* personen. Som nævnt tidligere kan mennesker være så meget under kontrol af andre mennesker, at denne kontrol holder dem fast i et dæmonisk fangenskab. Dæmoniske magter i vores hjem, kirke eller by kan hindre menneskers befrielse eller gøre det sværere at bevare befrielsen *eller* gøre det lettere at blive dæmoniseret.

For eksempel kan jantelovens ånd i Danmark være med til at hindre, at mennesker bliver befriet fra forkastelse, mindreværd, menneskefrygt m.m., så der må ske en "afskæring" fra denne ånd og en krigsførelse mod denne ånd.

Vi ser i Guds Ord, at vi ikke kun har kamp med dæmoner i mennesker, men også i *atmosfæren* omkring os: "Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter *i himmelrummet.*" (Ef. 6,12). Satan bliver også omtalt som "... Hersker over *luftens rige...*" (Ef. 2, 2). Vi har altså ikke kun en kamp mod dæmoner i mennesker, men også i himmelrummet, i luften, i atmosfæren.

Befri dit hjem

Vi har alle hørt historier om spøgelseshuse. Det kommer ikke bare af fri fantasi. Der er noget om det. Der kan være dæmoniske magter, som har fået legal ret på jorden eller i huset, lejligheden, på grund af synd, der er begået der. Men det behøver ikke engang at være noget, der er sket i huset eller i lejligheden. Det kan også være noget, der er sket på grunden, før der overhovedet blev bygget huse på det sted. Ja, det kan gå helt tilbage til stenalderen. Huset/boligkomplekset, hvor du bor, kan være bygget på en gammel afgudsofferplads, som har forurenet jorden med dæmonisk nærvær.

Når du flytter ind i et nyt hus eller lejlighed, vil jeg anbefale dig at "befri" og rense grunden og huset. Hvis du aldrig har gjort det i dit nuværende hjem, så gør det nu. - Hvordan gør man så det? - Ved at bruge nogle af de samme principper som ved befrielse af mennesker, som vi skal se i det følgende.

Vejen til befrielse:

1. Tilgiv alle mennesker som har syndet i huset/lejligheden eller på grunden.
2. Bekend AL synd ind for Gud som er begået i ord, handling og tanke i dit hjem eller på grunden - på disse menneskers vegne. Vær åben for at Guds Ånd kan åbenbare for dig specifikke synder, som er begået i dit hjem/på grunden, der har givet dæmoner legale rettigheder (Eksempelvis: mord, selvmord, okkulte aktiviteter, incest m.m.).
3. Frasig dig alle dæmoniske magter, der måtte være i dit hjem og befal dem at fare ud i Jesu Kristi navn. Gå fra rum til rum og proklamer Jesu Kristi blod i hvert rum og befal urene ånder at forlade rummet. Hold eventuelt et krucifiks i hånden. Bed om og vær åben for bedømmelse af ånder: om der er bestemte ånder, der specifikt skal navngives og kastes ud! Proklamer Jesu Kristi Herredømme og bed om at Helligånden må fylde rummet.
4. Stænk eventuelt velsignet vand rundt om i hjemmet som et symbol på Guds renselse af hjemmet.
5. Stænk/stryg eventuelt velsignet salveolie på steder i rummene eller andre steder i hjemmet - som symbol på Helligåndens salvelse, der driver mørkets magt bort samt som symbol på, at hjemmet helliges Gud: **"Du skal tage salvningsolien og salve boligen og alt, hvad der er i den, og hellige den og hele dens udstyr, så den bliver hellig. Du skal salve brændofferalteret og alle redskaberne til det og hellige det, så alteret bliver højhelligt. Du skal salve bækkenet og fodstykket til det og hellige det."** (2. Mos. 40, 9-11.).
6. Indvi hjemmet til Gud. Overgiv dit hjem til Gud. Bed din Far i Himlen i Jesu Kristi navn om at fylde dit hjem med sin Hellige Ånd, sit nærvær og Herlighed. Bed Ham om at sætte sine hellige engle til at vogte dit hjem. Byd Jesus Kristus velkommen til at være Herre i dit hjem. Proklamer, at Jesus Kristus er Herre i dit hjem og at Helligånden skal fylde og dominere dit hjem. Personliggør og proklamer eventuelt skriftsteder som disse: **"Jeg og mit hus vil tjene Herren"** (Jos 24,15) og **"Jeg sidder i den Højestes skjul, og har min bolig i den Almægtiges skygge. Den Højeste har jeg gjort til min bolig, og intet ondt skal ramme mig, ingen plage skal nå mit hjem..."** (Salme 91, 1+9b-10) **"Jeg og mit hus skal blive frelst!"** (Ap. G. 16, 31).
7. Tag eventuelt nadver. Proklamer eventuelt i forbindelse med nadveren, at dit hjem har en ny pagt med Gud ved Jesu Kristi blod som fundament, og at du sætter din lid til Jesu Kristi offer. Dette er for at bryde enhver eventuel pagt med Djævelen, der måtte være indgået i huset eller på grunden gennem afgudsoffer, okkulte aktiviteter og seksuelle perversioner (Sexorgier og andre seksuelle perversiteter modtages som tilbedelse af visse ånder - bl.a. Baal og Astarte, som også er forbundet med Jezebel-ånden).

Befri din kirke

Vigtigt: Befrielse af din kirke skal foretages af kirkens lederskab eller af forbedere, der har fået delegeret autoritet af *lederskabet* til at foretage denne udrensning.

Der kan være dæmoniske bindinger og fæstningsværker i menigheder, der blokerer for Helligåndens salvelse, nådegaver, frihed i Ånden og åbenbaring af visse sandheder fra Guds Ord - eller i hvert fald gør det "sejere" at få dette til at strømme frit og rodfæste sig.

Disse ånder har fået legal rettighed til at være i menighedsfællesskabet gennem:

- ◆ Synd begået i bygningen eller på grunden, før det blev en kirke/bygget en kirke på grunden. (Måske har det tidligere været et okkult sted, frimurerloge el. a.)
- ◆ Personlig synd hos nuværende eller tidligere pastor og/el. lederskab.
- ◆ Ledelsesmæssig synd hos nuværende eller tidligere pastor og/el. lederskab. Eksempelvis: Accept af synd blandt kirkens medlemmer.
Eller lade sig styre, kontrollere og intimidere af manipulerende, kontrollerende, oprørske menighedsmedlemmer.
- ◆ Falsk lære.
- ◆ Modstand og prædiken imod bibelske sandheder såsom: frafald er muligt, Helligåndens dåb, bibelsk dåb i vand, nådegaver, helbredelse og befrielse.
- ◆ Hovmod overfor og bitterhed mod andre kristne; sekterisme.
- ◆ Illegal kontrol (trolddom) over menighedens medlemmer.
- ◆ Religiøsitet, legalisme og tradition.

Det kan faktisk være således, at mennesker kan have sværere ved at blive befriet fra dæmoner eller blive helbredt for sygdomme, hvis nuværende eller tidligere pastor/lederskab har/havde modstand mod helbredelse/befrielse eller har/havde mangelfuld åbenbaring af det. Måske har de talt direkte negativt om det eller er kommet med negative insinuationer. Mennesker i menigheden kan have sværere ved at "se" bestemte sandheder i Guds Ord på grund af lederskabets holdninger. Alt dette kan have givet legal ret til dæmoner, så de har fået plads i menigheden. Nogle steder er luften tyk af kontrol, og der ligger "en dyne" over hele forsamlingen, så man knap kan trække vejret. Der er ingen frihed i Ånden!

Jeg har engang undervist et sted, hvor jeg virkelig kunne mærke, at der var "død" i luften. Der var en tung, depressiv, "nedbøjet" og ufri atmosfære overalt. Der var ingen strømme af levende vand - det var som om sluserne var lukkede. Jeg fornemmede en forbandelse over stedet. Jeg troede først, at det var mig selv, der var noget galt med. Men senere blev jeg overbevist om, at årsagen var, at de havde gået meget stærkt imod nogle bestemte kristne. Senere fandt jeg ud af, at de som et fast "ritual" ved bestemte lejligheder havde advaret folk mod at gå til møde i en bestemt menighed. Guds Ånd bliver bedrøvet over det, Guds velsignelse trækker sig - og dæmoniske magter kan få indpas. Nogle har haft sådanne forkerte holdninger overfor andre kristne, men har senere erkendt, at de tog fejl og har omvendt sig. Det er godt. Men de har ikke bekendt deres synd overfor Gud og mennesker, brudt forbandelsen og befalet de religiøse, bedrageriske ånder at forsvinde, ånderne er der stadigvæk, og der er stadigvæk "en dyne" over forsamlingen.

Vejen til befrielse:

1. Tilgiv tidligere pastorer, ledere, mennesker i menigheden, der har syndet, så det har forløst forbandelse og dæmoniske kræfter i menigheden.
2. Tilgiv alle der har syndet i ord, tanke eller handling på grunden eller i bygningen, før del blev samlingssted for menigheden.
3. Bekend al ledelsesmæssig synd i menigheden.
 - ◆ Hvis der er personlig synd hos nuværende eller tidligere pastor og/ el. lederskab: Omvendelse og syndsbe kendelse ind for Gud.
 - ◆ Hvis synd er begået af tidligere pastor/lederskab: Bekendelse af disse synder og frasigelse af disse synder.
 - ◆ Hvis nuværende pastor/lederskab har ladet effekterne af disse synder få plads og "bære frugt", så bekendes også dette som synd. Bekend eventuelt disse synder offentligt for menigheden Denne ydmyghed og gennemsigtighed er velbehagelig for Gud. Det er de ydmyge, der får nåde, og den, der ydmyger sig selv, skal blive ophøjet (1. Pet. 5, 5), (Matt. 23, 12).

Fortsættes næste side

4. Bekend al synd, der er begået i kirken, bygningen og på grunden og bed om Jesu Kristi blods renselse. Bed Gud om at åbenbare specifikke synder, som er begået i kirken/bygningen/på grunden, der har givet dæmoner legale rettigheder. Frasig jer alle dæmoniske magter, der måtte være i kirken, og befal dem at fare ud i Jesu Kristi navn - af kirkens lokaler og kirkens medlemmer. Her er det nemlig ikke blot bygningen, der befries, men også mennesker i menigheden - både i lederskab og ellers. Bed eventuelt Gud om at sende krigsengle til at hjælpe jer i krigen. Gå rundt i kirkens lokaler og proklamer Jesu Kristi blod i hvert rum og befal urene ånder al forlade rummel og kirkens medlemmer. Hold eventuelt et krucifiks i hånden. Bed om og vær åben for bedømmelse af ånder, hvis der skulle være bestemte ånder, som er vigtige at navngive specifikt og kaste ud. Brug eventuelt Guds Ord som et våben:
- "Dette er den levende Guds kirke, købt med Jesu Blod, dette er Guds hus, Kristus er Hovedet, kirken er Hans legeme og Satan skal knuses under vores fødder, dette er et helligt tempel i Herren og en bolig for Gud i Ånden!" (1. Tim. 3, 15), (Ap. G. 20, 28), (Kol. 1,18), (Rom. 16, 20), (>Jf 2, 21-22).
5. Proklamer Jesu Kristi Herredømme og bed om, at Helligåndens nærvær må fylde lokalet og menighedens medlemmer.
6. Stænk eventuelt velsignet vand rundt om i kirkebygningen som et symbol på Guds renselse af lokalerne.
7. Stænk/stryg eventuelt velsignet salveolie på steder i kirkelokalerne - som symbol på Helligåndens salvelse, der driver mørkets magt bort samt som symbol på, at kirken er helliget Gud.
8. Tag eventuelt nadver. Proklamer eventuelt i forbindelse med nadveren, at kirken har den nye pagt med Gud ved Jesu Kristi blod som fundament, og at Jesu Kristi offer, er det offer, som kirken sætter sin lid til. Det er for at bryde enhver eventuel pagt med Djævelen, der måtte være indgået i kirken - på grunden, i lokalerne og i menigheden.
9. Overgiv kirken og kirkebygningen til Gud på ny. Underlæg den Jesu Kristi Herredømme og erklær overfor Jesus Kristus og magter og myndigheder, at "Jesus Kristus er Herre over denne bygning og menigheden, der samles her!" Bed jeres Himmelske Far i Jesu Kristi navn om at fylde kirkens lokaler/medlemmer med sin Hellige And, sit nærvær og Herlighed. Bed Ham om at sætte sine hellige engle til at vogte kirken. Proklamer eventuelt, at Helligånden skal fylde alt og alle, og at Helligånden skal føde og lede alt, der sker i menigheden, at kirken i Kristus "... vokser til et helligt tempel i Herren" og at kirken i Kristus bliver "... bygget op til en bolig for Gud i Anden." (Ef. 2, 21-22).

Befri din by (egn/boligområde/husblok osv.)

Ligesom dæmoner kan få legale rettigheder i enkeltpersoner, huse, på grunde og i kirker, kan de også få legale rettigheder i byer. Her drejer det sig også om dæmoniske åndsfyrster, der har en ledende funktion. Ligesom der kan være dæmoniske åndsfyrster over et land (Dan. 10, 13), kan der også være det over en by. Dette er "... **myndigheder og magter... verdensherskerne i dette mørke... ondskabens åndemagter i himmelrummet**" (Ef. 6, 12).

- Hvorfor er der byer med mange levende kirker og andre byer, hvor der ikke er en? - Hvorfor er der byer, der er mere åbne for evangeliet end andre? Der står i Bibelen, at Satan, denne verdens gud, har blindet de vantros øjne for evangeliet (2. Kor. 4, 4). Hvorfor virker det som om, de er *mere* "blindet" i en by end i en anden? Hvorfor skal kristne holde ud i længere tid i en by og ikke en anden? Hvorfor er der byer, hvor kristne lettere giver op, bliver defensive og "bøjer sig"? Det er fordi, den *åndelige atmosfære er forskellig. Hvorfor er den forskellig?* Årsagen kan være, at der i en by har været kristne, der har bedt, stridt og forkyndt i årevis, og det har "pløjet jorden" og gjort, at der lettere "gror" noget fra Gud, og dermed har dæmoniske magter mistet terræn. I en anden by er det modsatte tilfældet. Men kristne kan også begynde at virke i en by, hvor årsagen til en bedre ånds-atmosfære *ikke* kan være dette, da der ikke er ret mange kristne, der har bedt og vidnet! Hvorfor er der så en bedre ånds-atmosfære i denne by end i andre byer, der måske endda har flere kristne? Hvorfor kan kristne begynde at virke i to forskellige byer, hvor begge byer ser ud til at have de samme forudsætninger, hvor der er meget få kristne og ingen menigheder, men *alligevel* er ånds-atmosfæren vidt forskellig?

Sdr. Sodoma og Sdr. Eden.

Lad os forestille os to byer: Sdr. Sodoma og Sdr. Eden. I Sdr. Sodoma har der i oldtiden været meget afgudsdyrkelse, der har været og/el. er mange hekse, troldkarle, synske, healere m.v., der er okkulte grupper og loger og mennesker har levet og/el. lever et meget udsvævende, syndigt liv. Der er meget seksuel synd, mange pornobutikker og mange værtshuse. Der er megen vold. Under krigen var der mange nazister. Der er korrupsion og løgn blandt lokalpolitikere. Der er kun en lille gruppe kristne og ingen levende kirke, ligesom der heller aldrig har været en kristen **vækkelse**.

I Sdr. Eden har der ikke været afgudsdyrkelse i oldtiden, der er meget lidt heksekraft og okkultisme, der er ingen pornobutikker, der er få værtshuse. Under krigen hjalp man jøderne. Der er ærlige politikere og flere kristne politikere. Der har *engang* været en kristen vækkelse, men den er døet ud. Der er kun få kristne og ingen levende kirke.

- Hvilken by, tror du, har den bedste åndelige atmosfære? - Sdr. Eden, selvfølgelig! - I hvilken by tror du, at det vil være lettest at få gennembrud for Kristi evangelium? - Sdr. Eden, selvfølgelig! - Hvorfor? - Fordi der en positiv åndelig arv, der ikke har givet legal rettighed til så mange dæmoner i byen, som i Sdr. Sodoma. - Er det så bare ærgerligt for Sdr. Sodoma? - Skal vi bare acceptere, at det er en "hård" by? - Nej og atter nej! Jesus Kristus har al magt på jorden, og Han udøver sin magt på jorden gennem sit legeme, som er os, kirken! Hvad vi binder på jorden, skal være bundet. Hvad vi løser, skal blive løst! Vi kan samarbejde med Jesus om at ændre den åndelige atmosfære i en by ved at være lydige kristne og ved at gå i forbøn for byen og de fortabte, forkynde evangeliet frimodigt for fortabte, holde kristne møder med Guds Ords forkyndelse og lovsang, men *også* ved at befri byen gennem fjernelse af dæmoners legale rettigheder og åndelig krigsførelse.

Krig mod dæmoner "i luften"

Det sidste har nogle problemer med. De mener nok, at vi kan udøve vores autoritet mod dæmoner *i* mennesker, men ikke *over* mennesker og byer. Nogle mener, at krigsførelsen mod dæmoniske magter over byer og lande *udelukkende* er englens krigsområde, og det har jeg selv været overbevist om engang. Men min overbevisning er blevet korrigeret. I dag er jeg overbevist om, at det *både* er englens *og vores* krigsområde! Vi arbejder *sammen* med Gud og Hans krigsengle i krigen mod dæmoniske magter over byer og lande. Der står jo følgende i Guds Ord: "**Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.**" (Ef. 6,12).

Læg mærke til, at der ikke står: "Thi for *englene* står kampen...". I tekstsammenhængen tales om Guds fulde rustning til forsvar i kampen men også om Åndens sværd til *angreb* mod dæmonerne. - Hvordan kæmper vi imod ondskabens åndemagter *i mennesker*? - Ved at tale direkte til dem og befale dem at komme ud i Jesu Kristi navn! - Hvordan kæmper vi imod ondskabens åndemagter *i himmelrummet*? - Ved at tale direkte til dem og befale dem at forsvinde i Jesu Kristi navn! Som vi har set tidligere, har Gud brug for mennesker, der med Hans autoritet uddriver dæmoner. På samme måde har Gud brug for mennesker, som Han kan føre krig mod dæmoner i himmelrummet *igennem*. Gud har brug for mennesker, der på Hans vegne taler befalinger ud i ånde verdenen og fører krig i ånde verdenen - både på vort eget sprog og i tunger. Når vi gør det, sættes Helligånden og Guds krigsengle i aktion med at "krige" imod og drive bort dæmoniske magter i himmelrummet.

- Hvad betyder udtrykkene: "*i dette mørke*" og "*i himmelrummet*"? - Det betyder "i luften" - i atmosfæren omkring os! Som nævnt, er Satan "... **hersker over luftens rige...**" (Ef. 2, 2). Og alle ufrelste mennesker er drevet og ledt af ham - det vil sige af hans dæmoniske åndemagter - og "**deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed...**" (2. Kor. 4, 4). - Hvad nytter det, at kristne, som er verdens lys, lyser kraftigt, hvis mennesker er blindet, så de ikke *kan* se lyset? *Men vi* har som kristne autoritet til at fjerne denne dæmoniske påvirkning af en by og de fortabte, dyrebare mennesker i den, så de lettere kan høre, forstå og adlyde evangeliet. Vi har ikke autoritet over menneskers viljer, men vi har autoritet over dæmoner! Vi kan gennem fjernelse af dæmoners legale rettigheder og åndelig krigsførelse bryde den dæmoniske magt over vores by og de vantro. Når vi så forkynder evangeliet - på den rette måde (se kapitel 2), vil mennesker *lettere* blive overbevist om sandheden, få syndserkendelse, omvende sig og tro på Jesus!

Engang var vi nogle stykker på gågaden for at evangelisere. Denne bestemte dag var det helt forfærdeligt. Det var som om, der var en usynlig mur mellem os og mennesker der. Folk var lukkede og negative. Vi havde før været på gågaden for at vidne for mennesker, hvor det havde været svært at nå ind til folk. Men denne bestemte dag var det altså helt galt. Jeg havde en stærk fornemmelse af, at vi spildte vores tid. Samme dag, før vi skulle evangelisere, fornemmede jeg, at Gud mindede mig om, at vi havde forsømt bønner, og at vi skulle blive hjemme og bede. Men jeg var i tvivl om, det var Guds røst, og jeg var bange for, at det var en dårlig "åndelig" undskyldning for at blive hjemme. Da vi havde været på gaden nogen tid, sagde jeg til teamet, at vi skulle tage hen i kirken og bede. Jeg var indigneret og provokeret af den dårlige åndsatsmosfære, og opægget til krig. Vi gik i forbøn for byen, og jeg bad Gud fjerne den åndelige mur, vi mærkede på gågaden. Jeg bad Gud om at sende engle til byen, og jeg gik ind i kraftig åndelig krigsførelse med forstanden og i tunger mod de dæmoniske magter, der skabte denne mur og som bandt de vantro. Jeg fik en stærk vished om, at næste gang vi gik på gågaden, ville atmosfæren være totalt forandret. Og ganske rigtigt: atmosfæren var fuldstændig forvandlet; Guds nærvær var meget stærkt tilstede, folk var åbne, og jeg havde nu en meget klar fornemmelse af, at det, vi gjorde, nyttede. Jeg blev altså opægget til kamp på grund af modstanden! Jeg kunne i stedet være blevet skuffet og desillusioneret og have givet op. Vi kunne have nedlagt evangelisationsarbejdet og tænkt "*det nytter ingenting, det er spild af tid, vi kan ligeså godt evangelisere for en stol - det er nok ikke Guds vilje!*". Nej, vi skal ikke lade fjenden narre os! Vi skal stå ham imod og befale ham at forsvinde i Jesu Kristi navn!

Lad mig tilføje, at der også kan være mangel på gennembrud, hvis vi kommunikerer forkert med mennesker. Det kan også være, at vi skal benytte musik, drama eller andre virkemidler, men uden stærk forbøn og krigsførelse får vi ikke noget varigt gennembrud - uanset hvor godt, flot og klart vi kommunikerer evangeliet. Det er tankevækkende, at evangelisten Charles Finneys vækkelsestjeneste stoppede kort tid efter, at hans forbønsleder, Fader Nash døde. Fader Nash bad kraftigt i Ånden med suk og støn. Finney var en fremragende kommunikator, som forkyndte evangeliet på den rette måde, så ufrelste fik syndserkendelse og omvendelse (se kapitel 2). Men alligevel var det ikke "bare" det, der "gjorde det", men også den massive, vedvarende, brændende forbøn i Helligåndens kraft.

"De toghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: 'Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.' Da sagde Han til dem: 'Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer.'" (Luk. 10, 17-19).

Læg mærke til, at Jesus ikke *alene* gav dem magt over dæmoner, der var i mennesker, men over *hele* fjendens styrke, hvilket også må indbefatte de åndsmagter der er over og i vores byer. Hvordan udøvede disciplene så den magt over dæmonerne? Ved at befale dem at forsvinde i Jesu Kristi navn! - Og de adlød dem! Hvis vi skal udøve vores magt over *hele* fjendens styrke - hvilket må inkludere åndsmagter i atmosfæren over byer og lande - så må vi jo udøve denne magt på samme måde: Vi befaler i Jesu Kristi navn, og dæmonerne adlyder!

Guds Ord siger endvidere, at vi "... **skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.**" (Jak. 4, 7) og "**Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder.**" (Rom. 16,20). Endvidere står der om Kristus, at Gud "... **satte Ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har Han lagt under Hans fødder, og Han har givet Ham som hoved over alle ting til kirken; den er Hans legeme...**" (Ef. 2,19b-23). Lidt senere står der om os kristne, at Gud "... **satte os med Ham i himlen, i Kristus Jesus...**" (Ef. 2, 6b). Når vi i Kristus har magt til at få Djævelen til at flygte, og når Satan skal knuses under vores fødder, og vi er sat ved Guds højre hånd sammen med Kristus over *alle* magter og myndigheder, og alt er lagt under Jesu fødder, hvilket er os, så er det jo ikke mærkeligt, at vi har autoritet over *alle* dæmoner og dæmonfyrster i byer, der er under Satans ledelse, som vi er sat *over* i Kristus!

I Johannes Åbenbaring omtales to byer, der havde/har stærk dæmonisk koncentration. Den ene by er Pergamon: "**Og skriv til englen for menigheden i Pergamon: Dette siger Han, som har det skarpe tveæggede sværd: Jeg ved, hvor du bor; der hvor Satans trone står; og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der hvor Satan bor.**" (Åb. 2, 12-13). Den anden by er Babylon: "**Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder...**" (Åb. 18, 2). Vi ser her hvordan, der kan være dæmonisk koncentration i byer. Satan havde sin trone i Pergamon; derfor var han sikkert også den ledende dæmoniske åndsmagt i byen. Babylon var fyldt med dæmoner. - Når vi har autoritet i Kristus til at få Satan til at flygte og vi har magt over alle dæmoner, så de adlyder os i Jesu navn; kunne kristne så ikke jage Satan væk fra Pergamon eller kaste dæmoner ud af Babylon? - Jo, absolut. Satan og dæmonerne vil selvfølgelig stadig kunne øve indflydelse på mennesker, der synder, men Satans magt over byen kan brydes af Kristi legeme, fordi vi er *over* Djævelen.

Krig mod dæmoner fortsat.

Det vil altså sige, at atmosfæren og menneskene i en by er påvirket af dæmoniske magter. Men Gud sender sine befrielsestropper ind med Hans autoritet og våben og renses atmosfæren. - Hvordan gør vi det så? - Det gør vi på næsten samme måde, som ved befrielse af hjem og kirke:

Vejen til befrielse:

1. Undersøg eventuelt noget om byens historie. (Jeg hørte nogle sige, at byvåbnet også siger noget om byen - åndeligt set.)
2. Tilgiv alle mennesker, der har syndet i byen og på byens jord til alle tider. Tilgiv politikere, der har ledet byen forkert og umoralsk og/ eller personligt har levet sådan. Tilgiv kristne, at de ikke har været det, de skulle være på egnen.
3. Bekend al synd, der er begået til alle tider i byen/på byens jord af alle mennesker, politikere, ledere, kristne ledere og kristne. Bed om åbenbaring fra Gud om synder, der er vigtige at få bekendt. Bed Gud om at rense al syndeskyld bort i byen ved Jesu Kristi blod.
4. Omvend jer på vegne af byen og de kristne.
5. Proklamer Jesu Kristi herredømme over byen. Påkald Jesu Kristi blod over byen.
6. Bed Gud om at udgyde sin Hellige Ånd over byen og lade Hans herlighed fylde byen. Bed Gud sende mange engle og krigsengle til byen.
7. Bed Gud om at angribe og fjerne dæmoniske magter fra byen ved Hans Ånd og krigsengle.
8. Bind Satan og hans dæmoner i Jesu Kristi navn og befal dem at forsvinde ud af jeres by! Bind de ånder af vantrø, tvivl, forførelse, oprør, intellektualisme, trolddom m.v., der binder og blinder de vantrø, så de ikke kan se lyset fra evangeliet, så de ikke kan høre og forstå evangeliet og omvende sig og tro; kast disse ånder ud af de vantrø i jeres by! (Vi har i vores by set herlige resultater af denne krigsførelse!). Bed Gud åbenbare, om der er særlige ånder, der skal angribes.
9. Kombiner krigsførelsen med forbøn for byen og byens fortabte mennesker. Bed Gud om at fylde byen med Hans Hellige Ånd og nærvær. Citer Guds Ord over byen. Proklamer; at den er købt med Jesu Kristi blod og at den tilhører den levende Gud og ikke Satan. Vær åben for at tale profetiske ord ud over byen.
10. Tag eventuelt nadver som en del af krigsførelsen: proklamerer dermed, at dæmonerne i byen er besejret ved Jesu Kristi offer af Hans legeme og blod på korset, og at byens åndelige klima skal være bygget på Jesu Kristi offer og på pagten med Gud ved Jesu Kristi blod - og at ethvert afgudsoffer, der er ofret i byen annulleres ved Jesu offer, og at enhver pagt, der måtte være indgået med Djævelen i byen brydes ved pagten ved Jesu Kristi blod!
11. Overgiv byen til Gud i Jesu Kristi navn. Indvi byen til den eneste sande og levende Gud i Jesu Kristi navn. Velsign byen i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Proklamer at Jesus Kristus, Guds Søn, er Herre over byen.
12. Gør eventuelt også de ovennævnte ting på en bønnevandring i byen. Bed ved strategiske steder, og steder som Helligånden leder jer til: Byskiltene - "indgangsportene" til byen - rådhuset, skoler, politiet, kirker, okkulte steder, afgudsofferhøje m.m. Tag eventuelt velsignet vand og olie med og "rens" og "salv" byskiltene og andre strategiske steder: rådhuset, politiet, skoler og okkulte steder og proklamer: *"Vi bryder Satans magt over dette sted i Jesu Kristi navn, vi renses dette sted ved Jesu blod, og Helligåndens salvelse driver dæmonerne ud, dette sted skal være et sted helliget Herren!"*. Tag eventuelt nadver på et højdedrag eller en afgudsofferplads i byen og proklamer Jesu Kristi Herredømme.

(Engang skulle jeg (Henrik Csizmadia) lede en gruppe unge kristne i åndelig krigsførelse mod et okkult sted i en by. Vi kørte en bus hen foran stedet og førte krig i forstanden og i tungen i kort tid. Det var som om Guds Ånd helt tog over; unge, som ikke havde fået meget undervisning om dette "krigede" højt og frimodigt mod ånderne på dette sted. Da vi var færdige med den korte og intensive krig, kørte vi igen. Få måneder efter lukkede det okkulte sted!)

Vigtigt: Dette er krigsførelse på højt plan; sørg for at have dit liv i orden med Gud, bed om beskyttelse over dig og dine, og dæk jer under Jesu Kristi blod. Dette bør normalt gøres af kirkens lederskab eventuelt sammen med menigheden. Det kan også være mennesker i kirken, der har fået mandat og velsignelse fra lederskabet til at gøre dette. Det er vigtigt, at det er noget, man gør "som menighed", så det er den samlede kirke, der går til angreb - ikke bare en enkeltperson, *medmindre* denne person har fået en særlig ledelse fra Gud til at gøre dette. Nogle kan få problemer ved at gå ind i denne krigsførelse, på grund af manglende beskyttelse, og/el. fordi de gør det alene. Nogle får også problemer på grund af indre dæmoniske bindinger i deres liv, der manifesterer sig, fordi de angriber dæmoner i atmosfæren.

"De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge." (Åb. 17, 14).

BRUG AF SYMBOLER M.M.

(Se kapitel 15 "Vore krigsvåben")

Følgende symboler kan bruges i befrielsesprocessen:

1. Krusifiks
2. Salvet olie
3. Salvet vievand

HUSK. Symbolerne i sig selv kan ikke gøre noget som helst, men symbolerne minder dæmoner om Jesus sejr og magt. Sammen med Helligånden og vores bøn, kan symbolerne være med til at drive dæmoner ud.

Det gælder ved udfrielse af mennesker, dig selv, dit hjem, din kirke og din by/område/bygninger.

I alle tilfælde før og under befrielse – Lad dig lede af Helligånden, og husk at du altid kan tilkalde Guds Krigsengle. (Se kapitel 14) Og gør flittigt brug af vores åndelige "krigsvåben", som bl.a. er:

Jesus Kristi navn.
 Jesus Kristi blod.
 Guds ord.
 Tungetale.
 Suk, støn, råb, skrig og brøl i Helligånden.
 Bedømmelse af ånder, profeti, kundskabsord og troens gave.
 Tilbedelse og lovsang.
 Faste.
 Nadver.
 Kristus som korsfæstet.
 Engle
 De tre ovennævnte symboler.

Og ifør dig altid Guds fulde udrustning. (*Ef. 6,10-11*)

Åndens sværd
 Villighedens sko.
 Retfærdighedens brynje.
 Frelsens hjelm.
 Troens skjold.
 Sandhedens bælte